

### **Woospestoeërnag niks**

Nelke, 17 jaar, waas vur den erstekieër met unne jong oehtgewees.  
En toe zeet Moder "detgeis doe Zadderdagbiegte".  
Nelke die det en zeet tegepestoeër: "Ig bèn met unne jong oeht geweest".  
"En", zeet pestoeër, "niks gebuert?"  
"Nae", zeet detNelke, "alleingekneepe".  
"Hoow" zeet pestoeër "en oe da gekneepe?"  
"Oo", zeet Nelke, "tussen Beringe en Kepel".

### **Wist de pastoor nog niets**

**Nellie, 17 jaar, was voor de eerste keer met een jongen uit geweest,  
En toen zei haar moeder: "Dat ga je zaterdag biechten".  
Nellie deed dat en zei tegen de pastoor: "Ik ben met een jongen uit geweest".  
"En", zei de pastoor, "niets voorgevallen?"  
"Nee", zei Nellie, "alleen geknepen".  
"Oei", zei pastoor, "en waar dan geknepen?"  
"O", zei Nellie, "tussen Beringe en Panningen".**

### **Hae vertrouwde um neet**

Frenske ging te biegte en zeet teegepestoeër:  
"Ig heb unnen haas gestrikt beejuginne hék".  
"Hoow", zeet pestoeër, "dan unnerozekransvurpenetensie".  
In deantiehd ging pestoeër nó hoehs.  
Toe Frenske later den haas woe haale, waasse u wég.  
Det heet pestoeërgedaon, dag Frenske.  
14 Daag dó nó ging Frenskezigaangaevevur te trouwe.  
En toe pestoeërumvroog mét waem: "mét Trieneke".  
"Oo en oe wontTrieneke?"  
"Detwiëhsigug neet, dean haas heb ge mig gejat,  
Mer van Trieneke blief ge aaf"  
Hij geliehk, vertrouw neemes.

### **Hij vertrouwde hem niet**

**Frans ging biechten en zei tegen de pastoor:  
"Ik heb een haas gestrikt bij u in de heg".  
"Oei", zei de pastoor, "dan een rozenkrans bidden voor boete".  
Daarna ging de pastoor naar huis.  
Toen Frans later de haas wilde ophalen, was die weg.  
Dat heeft de pastoor gedaan, dacht Frans.  
Veertien dagen later ging Frans zich aangeven om te trouwen.  
En toen de pastoor hem vroeg met wie: "met Trieneke".  
"O en waar woont Trieneke?"  
Dat zeg ik U niet. Die haas hebt U mij afgenomen,  
maar van Trieneke blijft U af",  
Hij had gelijk, vertrouw niemand.**